

ANDRA JOHANNESBREVET

Den äldste till den utvalda damen och hennes barn som jag i sanning älskar, men inte bara jag, utan också de som känner till sanningen tack vare sanningen som bor inom oss och är med oss i evigheten.

Må nåd, barmhärtighet och frid vara med oss från Gud Fadern och från vår Herre Jesus Kristus, i sanning och i kärlek Faderns Son.

Jag fröjdades mycket när jag fann att några av dina barn vandrar i sanning, i enlighet med befallningen som vi mottog från Fadern.

Och nu vill jag övertyga dig, dam, inte enligt den nya befallningen som jag skrev till dig, utan den som vi hade ifrån början, att vi skall älska varandra.

Och denna kärlek som vi vandrar i, enligt hans befallning; denna befallning är enligt den som du hörde ifrån början; i vilken du har vandrat i,

för många bedragare har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. En sådan person är en bedragare och antikrist.

Håll uppmärksamhet på din själ så att du inte förlorar någonting av det du har kultiverat, utan att du kan mottaga full belöning.

Ingen som är en överträdare och som inte fortsätter i Kristi lära har Gud inom sig. Han som fortsätter i hans lära, denne har Fadern och Sonen.

Om en människa kommer till dig och inte har med sig denna lära, tag inte emot honom i huset.

Och du skall inte säga till honom, "Du är välkommen." För han som säger till honom, "Du är välkommen" är delaktig i hans onda gärningar¹.

Då jag har mycket att skriva till dig så ville jag inte tala med papper och bläck, utan jag hoppas istället att komma till dig och vi skall tala ansikte mot ansikte, så att vår glädje må bli fullständig.

Din utvalde systems barn åkallar frid till dig. Amen.

Kapitelnoter: 1. Johannes refererar troligtvis till husförsamlingen, och talar om för dem att inte ta emot någon som har en falsk lära.